

Kerkboekje

Van:

Datum:



De Romeinen eerden de keizer als Kurios, dat betekent God en Heer.

Christenen erkenden alleen Jezus als Kurios. Daarom waren ze gehaat.



Bingo!

Als je tijdens de preek een woord hoort van de woorden die hier onder staan mag je dat doorstrepen. Hoeveel van deze woorden heb je gehoord?

Zaligmaker	uitgebuit	mammon	cipier
ommekeer	eigendom	kurios	vader
doopvraag	maaltijd	buigen	gezin
ingewonnen	demonen	duivel	slavin
consequentie	belijdenis	examen	blij



Voor wie en waarvoor bidden we?

.....

.....

.....

Waar is het collectegeld vandaag voor?

.....

.....

.....



Welke psalmen zingen we?

.....

.....

.....

.....





Wie preekt er vanavond?

Wie speelt er op het orgel?



In welk Bijbelboek lezen we?

Welk hoofdstuk?

Welke verzen?



Wat is de tekst voor de preek?

Waarom werden Paulus en Silas

gevangen gezet?

Wat gebeurde er door de aardbeving?

Waarom was de cipier bang dat
de gevangenen gevlucht waren?

Wie werd de nieuwe Heer voor de cipier?

